



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De vruchten van wolven

Ik deed eens een onderzoek waarbij ik aan mensen vroeg wat volgens hen de vruchten van de wolven zijn, waarover in Mattheus 7 wordt gesproken. Ik kreeg de meest uiteenlopende antwoorden. In feite waren er niet twee hetzelfde. En ik moet toegeven, dat me dat zorgen baarde. Jesjoea waarschuwde ons heel expliciet om op onze hoede te zijn voor deze wolven, terwijl we allemaal onze eigen ideeën hebben voor wie we moeten uitkijken.

Terwijl we allemaal op onze hoede zijn voor wolven die we zelf hebben gedefinieerd (als we al op onze hoede zijn), kunnen we worden bedrogen – zonder dat we dat door hebben. Daarom is het noodzakelijk dat we, op grond van de Bijbel, de juiste definitie vinden van de vruchten die wolven voortbrengen.

Denk er maar even over na. Ben jij op basis van de Schrift in staat om onderscheid te maken tussen een wolf en een herder? Dat klinkt misschien als een domme vraag... die door de meesten van tafel zal worden geveegd, maar heb je de Schrift onderzocht om je in deze kwestie helderheid te verschaffen?

Als wolven valse profeten en valse leiders zijn, en wolven vruchten voortbrengen, is het dan niet logisch dat we aan de hand van de Schrift gaan onderzoeken hoe die vruchten eruit zien? Er staat immers in Mattheus 7 dat we hen aan hun vruchten kunnen herkennen.

Mattheus 7:20

[Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.](#)

Het gebeurt veel te vaak dat we onze eigen definities maken die passen binnen het beeld dat we hebben of dat ons is geleerd. Terwijl de juiste definities al duidelijk in de Schrift zijn vastgelegd. We hebben ons daar allemaal wel eens schuldig aan gemaakt. De vraag is echter wat we doen als we er achter komen dat wat er in de Schrift staat compleet anders is dan wat wij voor waar aannemen. Hoe is het mogelijk dat er zo veel verschillende definities zijn van de *vruchten van wolven*? Waar komt die verwarring vandaan? We kunnen natuurlijk niet allemaal gelijk hebben. Ben je bereid om jouw definitie aan de Schrift te toetsen? En wat als je ontdekt dat jouw definitie onjuist is?

In het licht van alles onderzoeken willen we je vragen om op dit moment even een pauze te nemen en op te schrijven wat jij denkt dat de vruchten van wolven zijn. En ook wat de vruchten van wolven volgens jou NIET zijn.

Een lijst met goede vruchten en een lijst met slechte vruchten.

Ik wil je vragen om op dit moment nog NIET in de Schrift te zoeken. Maak de lijsten op grond van wat jij, tot op dit punt in je leven, hebt geloofd dat de vruchten zullen zijn. Ik meen het, zoek een pen en papier en maak JOUW lijsten van wat jij gelooft dat goede en slechte vruchten zijn. Verderop in deze studie komen we op deze lijsten terug.

Dus druk nu alsjeblieft op de 'pauze-knop' en maak de lijsten...

...OKE. Ik hoop dat je de lijsten hebt gemaakt.

Laten we de woorden van Jesjoea gaan analyseren om te kijken wat we zullen ontdekken... Daar gaan we ...

Mattheus 7:15

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Ten eerste, vertelt Jesjoea ons dat we voor hen op onze hoede moeten zijn. Dus, ben jij op je hoede? Maak je er ernst mee om uit te kijken voor wolven? Een antwoord zou kunnen zijn... *“Nou, ik luister alleen naar mijn eigen voorganger. Dus eigenlijk hoef ik zelf niet uit te kijken.”*

Dat klinkt goed. Maar wat.. ALS.. jouw voorganger de Bijbelse toets niet kan doorstaan en kan worden ontmaskerd als wolf? Wat dan? Alleen het feit dat je voorganger aardig en liefdevol is wil nog niet zeggen dat hij in de ogen van Jahweh niet een wolf is, toch?

Dat brengt ons bij het volgende punt van Jesjoea...

Jesjoea vervolgt dat deze wolven in schaapskleren komen. Dus, voor de schapen zien ze er niet uit als wolven, maar eerder als iemand van hen. Dat is nogal wat. Ga hier alsjeblieft niet zomaar aan voorbij. Hij zegt dat ze “van binnen” roofzuchtige wolven zijn. Daarmee wordt gesuggereerd dat alle dingen erop lijken te wijzen dat ze mede-schapen zijn.

Laten we eerlijk zijn. Niemand denkt dat zijn voorganger of leraar een roofzuchtige wolf is. Maar.. het maakt echt niet uit wat wij denken. Het gaat erom wat er in de Schrift staat.

Persoonlijk heb ik er moeite mee om iemand, WIE DAN OOK, die de Bijbel onderwijst, als een wolf te zien. Laat staan als een roofzuchtige wolf. Zelfs als hun doctrine hier en daar niet klopt, vind ik het erg moeilijk om hen voor te stellen als roofzuchtige wolven. Jesjoea heeft daar echter GEEN moeite mee. En als Jesjoea er geen moeite mee heeft, moeten wij dat ook niet hebben. Wat hij een roofzuchtige wolf noemt, moeten wij ook een roofzuchtige wolf noemen.

Mattheus 7:16

Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?

Hier zegt Hij dat we hen aan hun vruchten ZULLEN herkennen. Denk daar even over na. Ze lijken, handelen en klinken als schapen, MAAR... door hun vruchten zien we wie ze écht zijn. Dus, kan het zo zijn dat hun vruchten iets te maken hebben met hoe ze eruitzien, handelen of klinken? *We moeten niet vergeten dat Hij zei dat ze... van BINNEN... roofzuchtige wolven zijn. Weet je nog... Mattheus 7:15...maar van binnen zijn ze roofzuchtige wolven.*

“Van binnen”

En daarbij... *er groeien geen druiven aan doornstruiken of vijgen aan distels.*

Mattheus 7:17

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Oké. Zo moeilijk is het niet. Een goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom slechte vruchten. Daarvoor is geen diepgaande theologie nodig. Maar vers 18 verschaft helderheid. In dat vers wordt de keuze voor de vruchten, waarvoor we op onze hoede moeten zijn, behoorlijk ingeperkt...

Mattheus 7:18...

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.

Dat is nogal wat.

Dus alle dingen die jij als goede vruchten ziet, KAN een wolf NIET voortbrengen. Zelfs niet een beetje. En alle dingen die jij als slechte vruchten ziet, KAN een herder (of welke volgeling van Jesjoea dan ook), NIET hebben. Ook niet een beetje. Nogmaals, dat is nogal wat en we kunnen het dan ook niet genoeg benadrukken.

Zoals ik al zei, dat beperkt dus echt de mogelijkheden van datgene waar we naar moeten zoeken.

Pak je lijst er nu eens bij. Het maakt niet uit wat je als slechte vruchten hebt opgeschreven, een goede boom KAN ze NIET hebben. Een goede boom KAN ALLEEN goede vruchten dragen. De vraag is “*Wat zijn de goede vruchten?*” En het maakt niet uit wat je als goede vruchten hebt opgeschreven, een slechte boom KAN ze NIET hebben. Een slechte boom draagt ALLEEN slechte vruchten. De vraag is “*Wat zijn de slechte vruchten?*” Zie je dat dit de mogelijkheden voor wat goede en slechte vruchten kunnen zijn inperkt?

Laten we vers 19 lezen...

Mattheus 7:19

Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Kijk nu naar de overeenkomsten met Johannes 15:6 ...

Johannes 15:6

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Dus als iemand geen goede vruchten draagt, wordt hij afgesneden. Zou het niet onze hoogste prioriteit moeten zijn om precies te weten wat goede vruchten zijn? En... wat slechte vruchten zijn? Want, als je geen goede vruchten voortbrengt, wordt je afgesneden. Weet jij om welke vruchten het hier gaat?

We gaan naar vers 20 van Mattheus 7...

Mattheus 7:20

Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

En opnieuw zegt Hij dat we ze ZULLEN herkennen. Maar hoe kunnen we ze herkennen als we het er niet over eens zijn waarnaar we moeten zoeken? De ene persoon zegt dat het om deze vruchten gaat. De ander zegt dat het om die vruchten gaat. Aan welke vruchten moeten we ze herkennen?

Dit is HEEL ERG belangrijk, maar er wordt veel te vaak overheen gelezen en door de meeste hedendaagse gelovigen wordt het genegeerd. Jesjoea zei dat we “op onze hoede moeten zijn” voor deze personen. Dat betekent dat ze zich niet heel duidelijk zullen manifesteren. Ze zullen zich in groepen mengen.

Dus... hoe moeten we hen herkennen? Overweeg de woorden die Jesjoea in de volgende verzen uitspreekt...

Mattheus 7:21-23

²¹ Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. ²² Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? ²³ Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Het is interessant dat deze personen DACHTEN dat ze het koninkrijk van de hemel zouden binnengaan. Wat betreft hun eeuwige bestemming wordt hen echter gezegd, “*Ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij.*”

Wat een afschuwelijke boodschap uit de mond van degene die jij “Redder” noemde. Het belangrijkste deel van dit vers, waar het meest overheen wordt gelezen, geeft het antwoord op de voorafgaande 8 verzen. Welk deel bedoel ik?

Het gaat om de zin “*ga weg van Mij, u die wetteloosheid werkt!*” Het is de vertaling van DEZE Griekse zin ... “*ergazomenoi ten anomie*”. Het betekent “*die wetteloosheid werkt*”.

Het gaat om hen die buiten Gods Wet leven. Het gaat om hen die Gods Wet zonder wroeging overtreden. Het gaat om hen die zich niets aantrekken van Gods Wet en ook niet van plan zijn dat te doen, waardoor aan het licht komt.. wat er in hun hart is. Dus, terwijl velen op zoek zijn naar uiterlijke vruchten, gaat het om de vrucht het verlangen te hebben om het eeuwige woord van Jahweh te volgen en te gehoorzamen. Zijn eeuwige Torah. Ook wel *de Wet* genoemd.

Daarbij moeten we wel opmerken dat het volgen van de Wet je niet kan redden. Het verlangen om die Wet met je hele hart te volgen laat zien waar je staat ten opzichte van Hem.

Weet je nog wat Jeremia vertelde dat er in onze harten zou zijn? De Torah.

Jeremia 31:33

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dit laat zien wat er in de harten van heel Zijn volk moet zijn. En ALS .. het in onze harten is, dan ZAL HET ons verlangen ZIJN ernaar te leven. En als het NIET in onze harten is, dan wordt dat duidelijk doordat we het verlangen om gehoorzaam te zijn NIET hebben.

Vers 18 maakt korte metten met alle andere interpretaties van de vruchten van wolven. Denken we er even over na, dan zien we dat veel verschillende vruchten (afhankelijk van onze definitie van vruchten), in samenhang met elkaar kunnen worden gevonden in iemands leven. Laten we daarom nog een keer naar vers 18 kijken.

Mattheus 7:18

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.

Kijk eens naar de lijst die je maakte met goede en slechte vruchten. Kunnen ze naast elkaar voorkomen in iemands leven? Als dat zo is, dan zijn het niet de vruchten waarover Jesjoea het heeft.

Maar iemand die in zijn hart Gods Wet afwijst, zal NIET VERLANGEN om Gods Wet te volgen. Tegelijkertijd heeft degene die ervoor kiest Gods Wet te volgen, HET VERLANGEN om Gods Wet helemaal te volgen, van harte. Zo iemand is NIET van plan die te overtreden. Het verlangen om te gehoorzamen of af te wijzen. Het is het een of het ander. Ze KUNNEN NIET allebei voorkomen.

1 Johannes 3:9

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

Het zaad van God. Zijn Woord is het zaad van God.

1 Petrus 1:23

u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Maar wat is de Bijbelse definitie van zonde?

1 Johannes 3:4

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

De vrucht waarvoor we op onze hoede moeten zijn, is de keus om Gods Wet niet in acht te nemen. Alle andere dingen kunnen tegelijk voorkomen, maar je kan er niet tegelijkertijd voor kiezen Gods Wet te gehoorzamen én je er niets van aan te trekken. Je hebt het verlangen om gehoorzaam te zijn OF je hebt dat verlangen niet. Het is het een of het ander. *Zo simpel is het.*

Laat me dat nog eens zeggen....

De vrucht waarvoor we op onze hoede moeten zijn is de keus om Gods Wet niet in acht te nemen. Alle andere dingen kunnen tegelijk voorkomen, maar je kan er niet tegelijkertijd voor kiezen Gods Wet te gehoorzamen én je er niets van aan te trekken. Je hebt het verlangen om gehoorzaam te zijn OF je hebt dat verlangen niet. Het is het een of het ander in de ogen van de Vader. En vergeet niet dat het overtreden van één wet, het overtreden van alle wetten is.

Jacobus 2:10

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden..

Jacobus 2:11

Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.

Dus, als je je van één gebod niets aantrekt, zullen de andere geboden je ook weinig kunnen schelen.

Heb je dat begrepen?

Als je je van maar EEN gebod niets aantrekt, is dat hetzelfde als dat je ze geen van allen in acht neemt.

In Mattheus 7 gaat Jesjoea verder waar hij in hoofdstuk 5 mee was begonnen toen Hij zei ...

Mattheus 5:17-18

¹⁷ Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. ¹⁸ Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Maar onthoud ook dat het feit dat iemand de wet verkondigt niet betekent dat hij GEEN wolf kan zijn. Hun vrucht is wat ze in hun leven wensen uit te leven. *Niet ALLEEN wat ze onderwijzen.* De Farizeeërs onderwezen de wet. Maar leefden ze er naar?

Lees maar eens...

Lucas 20:46 -47

⁴⁶ Wees op uw hoede voor de Schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, ⁴⁷ die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen.

Deze mannen lazen elke Sabbat uit de Torah. Maar leefden ze ernaar? Nee.

Mattheus 23:1-3

¹ Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: ² De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; ³ daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

Wees dus erg voorzichtig wie je volgt. Pas op voor zulke mensen. Ze kunnen goede sprekers zijn en de Schrift uit hun hoofd kennen en een bediening hebben van uitstekend begrip van de Schrift. Maar dat hadden de Schriftgeleerden en Farizeeën ook. Het kan lijken dat ze ‘godvruchtig’ zijn...Maar wat laten ze in hun levens zien?

Ze onderwijzen de Torah misschien. Maar leven ze er naar? *Helemaal?* We lezen maar al te vaak over de waarschuwing in de brief van Jacobus heen....

Jacobus 3:1

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strengere oordeel zullen ontvangen.

Door dit vers zou elke leraar nederig voor de Vader moeten staan. En ik bedoel dan geen valse nederigheid die als een show op het podium wordt uitgevoerd zodat de mensen het zien. Nee, ik heb het over een oprechte dagelijkse wandel waarin ze anderen als beter dan zichzelf behandelen...

Wat zegt Paulus over de mensen in de eindtijd?

Lees maar eens...

2 Timotheüs 3:1-9

¹ Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. ² Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en belust op geld, arrogant en hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, ³ liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, wreed, kwaadwillig, ⁴ verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig; ⁵ de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Houd zulke mensen op een afstand. ⁶ Want van dit slag zijn zij die de huizen binnendringen en onverstandige vrouwen inpalmen, die met zonden zijn beladen, die door allerlei begeerten worden gedreven, ⁷ die aldoor willen leren, maar er nooit in slagen om tot de kennis van de waarheid te komen. ⁸ Zoals Jannes en Jambres eertijds tegen Mozes opstonden, zo verzetten deze mensen zich tegen de waarheid; het zijn mensen met een verwarde geest en een onbetrouwbaar geloof. ⁹ Maar zij zullen weinig succes hebben, want iedereen zal hun dwaasheid doorzien, zoals ook die twee overkwam.

Dat is nogal een lijst. Toch kunnen we er niet zomaar overheen lezen. Laten we er een paar behandelen.

De mensen in de eindtijd zijn...

1) Zelfzuchtig. ... Hun woorden en daden lijken misschien onbaatzuchtig, maar ze worden gedreven door persoonlijke motieven.

2) Belust op geld. Fris je geheugen even op... Hebben ze het er vaak over dat ze geld “nodig hebben”. Zelfs al is het voor hun “bediening”, meestal is geld één van de belangrijkste dingen voor hen.

3) Arrogant en hoogmoedig “*kijk eens wat God door mij heen bewerkt*”. OF “*kijk eens wat God door deze bediening heen- die ik mag leiden- bewerkt*” voortdurend meesters in valse bescheidenheid. Ze zeggen deze woorden misschien niet, maar in hun daden is het zo duidelijk als wat. Ze staan met hun gezicht op billboards en posters die in, of op hun gebouwen hangen, of op het materiaal dat ze uitgeven of hun website, net hoe het uitkomt. En dat alles onder het mom dat jouw focus op de Vader door hen wordt bewerkt. Maar als dat gebeurt, en of ze dat nou willen toegeven of niet, stelen ze eigenlijk glorie die de Vader toekomt en nemen die voor zichzelf.

4) Lasteraars ... Dit is een karaktertrek die gewoonlijk verborgen is en die aan het licht komt als ze niet krijgen wat ze willen of als de dingen niet gaan zoals zij het hadden uitgedacht.

5) Ongehoorzaam aan hun ouders... In eerste instantie klinkt dat grappig, maar iemand die geen respect kan tonen aan zijn ouders, hoe oud die persoon ook is, laat zien dat hij voor geen enkele autoriteit respect heeft. In feite gebeurt dit vaak als ZIJ de autoriteit willen hebben en willen dat iedereen zich aan hen onderwerpt.

Vanuit het perspectief dat we op zoek zijn naar wolven, komt de vraag op, wat voor relatie heeft jouw voorganger met zijn ouders? Eist hij respect voor hen? Verwacht hij van hen dat ze zich aan hem onderwerpen? *En als hij dat doet, schrijft hij ze dan af als ze zich niet aan hem onderwerpen?* Negeert hij hen volkomen of gehoorzaamt hij het 5^{de} gebod? We komen hier later op terug, en zullen het dan wat verder uitleggen. Dit waren de eerste kenmerken.

Lees vers 5 nog eens “*de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar de kracht ervan miskennen*”

Het Griekse woord voor ‘kracht’ dat hier wordt gebruikt is ‘dunamin’.

Welke kracht wordt door hen miskend? Het is het gewillige vermogen en verlangen om het woord als een getuige uit te LEVEN aan de wereld om ons heen.

Lees ook eens....

Handelingen 1:8

...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Deze mannen verkondigen het misschien, maar hebben niet het verlangen om het aan de wereld om hen heen te laten zien. Daardoor lijkt het of ze godvruchtig zijn, maar ze ontkennen de kracht ervan -

dunamin. En weet je nog, als je maar één gebod afwijst, wijs je ze allemaal af. En dat zijn de vruchten waarover Jesjoea het had. Het gaat erom dat iemand ernaar verlangt of het afwijst. Iemand die het afwijst, miskent de kracht die door de Geest wordt gegeven waardoor een verlangen tot gehoorzaamheid wordt aangewakkerd. Getuige zijn is het nastreven van dat verlangen.

Begrijp goed dat het nastreven van een doel, terwijl je dat niet bereikt, niet hetzelfde is als het afwijzen van dat doel. Bij afwijzen gaat het erom dat iemand geen enkel verlangen heeft om te gehoorzamen. De kennis bezitten, maar ervoor kiezen er niets mee te doen. Dus nogmaals, het gaat om het verlangen. Het verlangen om te gehoorzamen, dat is de vrucht. En iemand die het afwijst heeft geen verlangen tot gehoorzaamheid. Dus, een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Want de vrucht is het verlangen en je verlangen laat zien waar je voor leeft... Is het gehoorzaamheid of afwijzing van Jahweh's eeuwige woord.

En als iemand één van de geboden afwijst, wijst hij ze allemaal af in de ogen van Jahweh. En dan maakt het niet uit hoeveel ze preken en anderen leren om gehoorzaam te zijn, de vrucht die ze aan de Vader tonen... *is afwijzing*. En Jesjoea zegt dat we voor dergelijke mensen op onze hoede moeten zijn...

Mattheus 7:15

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Zijn er nog meer plaatsen in de Schrift waar we gewaarschuwd worden voor dergelijke personen? Lees **ONDERSTAAND SCHRIFTGEDEELTE EENS IN DE CONTEXT VAN DE WEDERKOMST VAN ONZE MESSIAS...**

Ezechiël 22:23-28

²³ Het woord van de HEERE kwam tot mij: ²⁴ Mensenkind, zeg tegen het land: U bent een land dat niet gereinigd is, dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van de gramschap. ²⁵ Er is een samenzwering van zijn profeten in zijn midden. Zoals een brullende leeuw die een prooi verscheurt, eten zij de mensen op. Rijkdom en kostbaarheden nemen zij mee. Talrijk maken zij zijn weduwen in zijn midden. ²⁶ Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij hebben de aan Mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen gesloten voor Mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd. ²⁷ Zijn vorsten zijn in zijn midden als wolven die een prooi verscheuren om bloed te vergieten, om mensen om te brengen, omdat zij uit zijn op winstbejag. ²⁸ Zijn profeten bepleisteren hen met witkalk. Zij zien valse visioenen en voorspellen hun leugens door te zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. En de HEERE heeft niet gesproken!

Het lijkt geen twijfel dat in deze passage de Wet van Jahweh door ALLE leiders wordt overtreden. En in dit tekstgedeelte is het open en bloot. Ze worden wolven genoemd. En om de dingen nog erger te maken, geven ze zelfs valse visioenen en boodschappen door waarvan ze zeggen dat die van Jahweh komen. ***En dat alles om het volk van God te misleiden – allemaal in Zijn naam.***

Als we zo'n tekstgedeelte bekijken zouden we kunnen zeggen, "Natuurlijk worden ze wolven genoemd. Kijk wat ze doen met Zijn wet." Maar vergeet alsjeblieft niet, dat het afwijzen van één van de geboden, in de ogen van de Vader gelijk staat aan het overtreden van alle geboden.

Overweeg ook...

Zefanja 3:1-3

¹ Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt! ² Zij luistert niet naar de roepstem, geen vermaning aanvaardt zij. Op de HEERE vertrouwt zij niet, tot haar God nadert zij niet. ³ Haar vorsten zijn in haar midden brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven, die tegen de morgen niets meer te knagen hebben.

Hier zien we opnieuw dat leiders worden omschreven als wolven. Die hun eigen wegen volgen in plaats van de wegen van de Vader. We moeten niet vergeten dat er zelfs in de tijd van Jesjoea mensen waren die hun eigen gang gingen terwijl ze de wegen van de Vader negeerden. En zij waren het geestelijk leiderschap – die de Torah verkondigden maar er niet naar leefden.

Lees ook...

Marcus 7:5-13

⁵ Daarna vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?

⁶ Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.

⁷ Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. ⁸ Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. ⁹ En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. ¹⁰ Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; ¹¹ maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. ¹² En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, ¹³ en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Weet je nog dat we eerder het tekstgedeelte bespraken waarin Paulus het had over ongehoorzaam zijn aan je ouders? Zie je dat in dit gedeelte Jesjoea de Farizeeën ervan beschuldigd dat ze het goed vinden dat iemand het 5^{de} gebod overtreedt door DIT tegen hun ouders te zeggen: ...

‘Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen’.

Wat betekent dat? Die persoon heeft zijn ouders afgeschreven. Hij heeft het gevoel dat hij ze niets verschuldigd is. En alles wat hij voor hen HEEFT gedaan ziet hij als een gave aan God.

En opnieuw staat er...

Marcus 7:10-13

¹⁰ Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; ¹¹ maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. ¹² En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, ¹³ en zo maakt u Gods

Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Dus wat zegt Jesjoea? Elke persoon van wie de ouders leven, maar die net doet of ze er niet meer zijn, overtreedt het 5^{de} gebod. En dat allemaal met goedkeuring van het leiderschap.

Let eens op vers 13...

Marcus 7:13

en zo maakt u Gods Woord krachteloos

Het overtreden van een gebod... staat in de ogen van Jahweh gelijk ... aan het overtreden van ze allemaal.

De wolven in de dagen van Jesjoea stonden niet alleen toe dat het vijfde gebod werd overtreden, ze gaven er ook nog eens hun zegen aan. *En Jesjoea definieerde het overtreden van het 5de gebod eenvoudig als het afschrijven van je ouders.* Dus, in het geval van de Farizeeën, **PROBEREN WOLVEN TE DICTEREN.** Ze zijn erop belust dat iedereen naar hen opkijkt – alles in naam van “dienstbaarheid” natuurlijk.

Lees eens...

Mattheus 23:2-11

² De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; ³ daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. ⁴ Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. ⁵ Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. ⁶ Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen; ⁷ zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. ⁸ Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. ⁹ En u mag niemand op de aarde vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. ¹⁰ En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus. ¹¹ Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

Laten we die laatste zin nog eens lezen...**Mattheus 23:11** *Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.*

En lees ook...

Marcus 10:42-45

⁴² Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. ⁴³ Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. ⁴⁴ En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. ⁴⁵ Want

ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

De meeste wolven willen dat anderen aan hen onderworpen zijn, maar Jesjoea zegt dat dit NIET mag voorkomen bij iemand die Hem volgt. *Laten we daar even op inzoomen. We moeten goed begrijpen dat de voorganger of leider NIET ÉÉN KEER hoeft te zeggen dat degenen 'onder' hem zich aan hem moeten onderwerpen.*

Toch zal het heel duidelijk zijn wat hij verwacht van de mensen om hem heen. Hij zal geen woorden vuil maken aan het onderwerp. Maar zijn daden en houding zijn duidelijk genoeg. Waar het om gaat is dat hij wil dat je je onderwerpt aan zijn `autoriteit`, die hij over jou zegt te hebben.

Petrus waarschuwt ook voor leraren die de Schrift verdraaien...

2 Petrus 3:15-17

¹⁵ en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, ¹⁶ zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. ¹⁷ U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

En dan gaat het om mannen die de brieven van Paulus gebruiken om anderen in de valkuil van wetteloosheid te laten vallen. Helaas wist Paulus al dat dit zou gebeuren...

Handelingen 20:29-32

²⁹ Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; ³⁰ en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. ³¹ Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. ³² *En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.*

Hoe wist hij dat? Omdat hij wist wat de profeten hadden gezegd en hij wist dat de geschiedenis zich herhaalt.

Prediker 1:9

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.

Lees ook eens...

2 Timotheüs 4:3

³ Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar (tal van) leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. ⁴ Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

“...(tal van) leraren ... en hen naar de mond praten.”

In de tijd waarin wij leven, bestaat er geen twijfel dat een groot aantal leraren bang is om de ‘getallenstrijd’ te verliezen en daarom zal verkondigen wat de mensen willen horen. Alhoewel het aantal leraren is afgenomen, is dit soort leraren er altijd geweest.

Lucas 10:3

Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de WOLVEN.

Mattheus 10:16

Zie, Ik zend u als schapen te midden van de WOLVEN; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

In de Schrift worden schapen uiteengejaagd en vernietigd door wolven. Om ons tegen WOLVEN te verweren, geeft Jesjoea ons de opdracht om bedachtzaam te zijn, maar tegelijkertijd oprecht te blijven en ervoor te waken dat we niet corrumperen terwijl we ons tussen de WOLVEN bevinden.

Bedachtzaam betekent: *slim, scherp, alert, verstandig, opmerkzaam, oordeelkundig, wijs, sluw, knap en zelfs bijdehand*. Het tegenovergestelde van naïef of lichtgelovig. Daarom moeten we allemaal zijn als de Joden uit Berea, en alles toetsen aan de Schrift en de Schrift bestuderen om te zien of we nog goed zitten.

1 Johannes 2:27

En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

Er is nog één interessant kenmerk dat we willen opmerken over wolven. Jesjoea spreekt daarover in Johannes 10:11-13.

Johannes 10:11-13

¹¹ Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. ¹² Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. ¹³ En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

Er zijn drie soorten mensen die ons iets hier iets leren... De Goede Herder is Jesjoea: de Bijbel noemt Hem het Levende Woord. Hij is de Weg, de Waarheid, en het Leven wat een andere verwijzing is naar het Woord. Als de schapen dan ook **IN HET WOORD** blijven en **DOOR HET WOORD WORDEN GELEID**, dan zijn ze veel beter af dan dat ze hun vertrouwen stellen op de **HUURLING** die hen zal verlaten als ze **HET NODIG HEBBEN OM IN DE WAARHEID TE WORDEN GELEID**.

De huurlingen zorgen voor de kudde, maar niet omdat ze iets geven om de kudde. Ze hebben er andere redenen voor. *Andere doelen*. De wolf is er *meer* op gebrand om de schapen te krijgen dan de huurling. De huurling zal de strijd niet aangaan zoals de Goede Herder, die de Waarheid en het Woord is, dat zou doen. De huurling geeft niets om de schapen en gebruikt de Waarheid en het Woord daarom niet om hen te beschermen. Het gevolg is dat de schapen worden **VERSTROOID** en velen ten prooi vallen aan het onderwijs van de wolven.

De wolven willen dat de schapen hén volgen en niet Jesjoea. Ook al beweren ze zelf dat ze Jesjoea volgen, toch moeten we niet over het hoofd zien dat Jesjoea zei dat ze komen in schaapskleding.

Wees alsjeblieft voorzichtig naar wie je luistert of wie je “voorganger” noemt. Er is maar één middelaar en we moeten ons *alleen aan Hem onderwerpen...*

1 Timotheüs 2:5

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Er wordt in de Schrift een tweedeling gemaakt tussen een wolf en een goede herder. Ter verduidelijking, een wolf leert bijvoorbeeld dat er geen verschil is tussen rein en onrein. Een wolf leert anderen om de Sabbat van de Heer niet te vieren. Een wolf kan de Waarheid verdraaien, en die verdraaiing onderwijzen als het Woord van Jahweh... dingen die Jahweh nooit heeft gezegd. Dit gebeurt vaak in de vorm van een `woord` van Jahweh aan een specifieke persoon gericht. En omdat degene aan wie dat woord wordt gericht zich onder de *'autoriteit'* van deze persoon heeft gesteld, betwijfelt hij het niet.

De wolf kan van iets dat in de Bijbel zonde wordt genoemd zeggen dat het *geen* zonde is. Dat lijkt op wat de Farizeeën deden met het 5^{de} gebod. En toevallig past dat dan heel goed in de leer die zij verkondigen OF die de mensen willen horen. Het is voor hem zelf of voor anderen precies wat ze willen horen. En uiteindelijk gaat het er om dat zo veel mogelijk mensen zich aan hem onderwerpen.

Aan de andere kant kunnen we over een goede herder zeggen dat hij onderscheid leert tussen rein en onrein en anderen duidelijk leert dat ze de Sabbat van Jahweh (inclusief de Hoogtijden) moeten onderhouden. Een goede herder verkondigt de GEHELE waarheid en leeft daar zelf naar.

Dit is wat de ware leraren van de Vader onderwijzen en waarmee ze de kudde voeren in overeenstemming met Zijn geschreven Woord. En ironisch genoeg is dat precies het zelfde dat Jesjoea Zijn discipelen leerde en gebod (Mattheus 23:1- 3; Mattheus 28:19-20).

Weet je nog:

HEEL de Schrift, niet een deel, is door God ingegeven.

HEEL de Schrift, niet een deel, is nuttig om daarmee te onderwijzen.

HEEL de Schrift, niet een deel, is om te weerleggen en te verbeteren.

HEEL de Schrift, niet een deel, is om *OP TE VOEDEN IN DE RECHTVAARDIGHEID*.

2 Timotheüs 3:16-17

¹⁶ Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, ¹⁷ opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

En... God is het Woord...

Johannes 1:1

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

En we moeten nooit vergeten dat God niet verandert...

Maleachi 3:6

Want Ik ben (Jahweh) de HEERE, ik verander niet

Daarom kunnen we het Woord niet veranderen

En nee, Paulus leerde ook niet tégen Gods Wet. De brieven van Paulus bevatten heel veel commentaren die positief zijn over de Wet. We moeten onderscheid maken wanneer Paulus het in zijn brieven heeft over de wet van zonde en dood tegenover de Wet van God. Anders kunnen we de “fout van wetteloze mensen” maken als we de brieven van Paulus uitleggen (of verdraaien), iets waarvoor Petrus waarschuwt in 2 Petrus 3:14-17 (“*Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften*”).

Spreuken 28:9

Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed een gruwel.

Wil je verder studeren over het onderwerp ‘valse profeten’, bekijk dan onze studie “*De Deuteronomium 13 Test*”. En bekijk ook onze studies “*De Kerk – Zijn Model*” en “*Veel gestelde vragen aan de Kerk – Zijn Model*”.

Concluderend, het minachten van de Torah van Jahweh is de vrucht van wolven. *Ook al gaat het maar om één gebod*. In de ogen van Jahweh is het overtreden van één gebod gelijk aan het overtreden van alle geboden. En dan maakt het niet uit of je ze verkondigt of leert. We moeten daarvoor oppassen. We moeten ons daarvoor inspannen, zodat we niet worden misleid door *wolven in schaapskleren*.

En tegelijkertijd is *het verlangen om de Torah van Jahweh te gehoorzamen* de vrucht die Hij in ieder van ons verlangt. En waarvan wordt verwacht dat die in onze harten zal zijn, volgens Jeremia 31. *In onze harten...oftewel, in onze verlangens*.

Jeremia 31:33

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun * tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

In onze harten... Dat is binnenin ons.

Binnenin...

Mattheus 7:15

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (*Engelstalig onderwijs*)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)