

# KOOSJER ETEN



**EEN  
INTRODUCTIE  
IN  
REIN VOEDSEL**

**119MINISTRIES.NL**

# INHOUD

<b>DE VOEDSELWETTEN .....</b>	<b>3</b>
<b>REIN TEGENOVER ONREIN VOEDSEL .....</b>	<b>3</b>
<b>LEVITICUS 11 .....</b>	<b>3</b>
<b>WATERDIEREN .....</b>	<b>4</b>
<b>VOGELS .....</b>	<b>4</b>
<b>INSECTEN, GEVLEUGDE EN ANDERE DIEREN .....</b>	<b>4</b>
<b>VOEDSEL IN DE BIJBEL .....</b>	<b>4</b>
<b>WACHT... ALLE DINGEN ZIJN NU TOCH REIN? .....</b>	<b>6</b>
<b>MARCUS 7 .....</b>	<b>6</b>
<b>HANDELINGEN 10 .....</b>	<b>7</b>
<b>ROMEINEN 14.....</b>	<b>7</b>
<b>KOOSJER ETEN EN KOOSJERE SLACHT.....</b>	<b>8</b>
<b>VLEES DAT IS GEOFFERD AAN AFGODEN .....</b>	<b>9</b>
<b>CONCLUSIE .....</b>	<b>9</b>
<b>APPENDIX.....</b>	<b>10</b>
<b>LEUKE WEBSITES EN FILMPJES VOOR KINDEREN .....</b>	<b>10</b>
<b>VERWANTE 119 MINISTRIES STUDIES .....</b>	<b>10</b>

## DE VOEDSELWETTEN

De voedselwetten; wellicht een van de onderwerpen waarover de meeste vragen zijn bij mensen die nieuw zijn in het gedachtegoed dat het volledige Woord van God nog steeds van toepassing is. Omdat de meeste hedendaagse christenen zich niet aan Jahweh's (JHWH of Jah) voedselwetten houden, kan dit onderwerp voor verwarring zorgen. Er zijn veel verschillende sub-onderwerpen die vragen oproepen. Bijvoorbeeld rein tegenover onrein, wat koosjer betekent, en of Jezus alle voedsel rein verklaarde. Deze en andere vragen behandelen we in dit ebook.

## REIN TEGENOVER ONREIN VOEDSEL

In Genesis zegt Jahweh tegen Adam dat alle zaaddragende planten en elke boom die vruchten geeft voor ons tot voedsel zullen dienen. Daarbij is het belangrijk om te weten wat wij het hebben over 'voedsel' we daarmee iets bedoelen dat we kunnen eten. Als we iets niet moeten eten, dan is het geen voedsel. Ook al zijn er veel andere planten, alleen de zaaddragende planten zijn ons als voedsel gegeven; die mogen we eten. Het lijkt misschien vreemd om voedsel te definiëren als iets dat we kunnen eten, maar we moeten die definitie geven omdat die een grote rol speelt in de voedselwetten van Jahweh.



Er zullen mensen zijn die onmiddellijk aandragen dat dieren dus niet aan ons zijn gegeven als voedsel, dus dat de Wet van God is veranderd toen Hij tegen Noach zei dat hij het vlees kon eten van levende wezens (Genesis 9:3-4). Er zullen mensen zijn die daaruit concluderen dat het vlees van alle dieren nu als voedsel (eetbaar) geldt. We weten echter dat Noach het onderscheid wist tussen rein en onrein, omdat er zeven paarreine dieren naar de ark kwamen, en een paar onreine dieren. Dus het onderscheid tussen reine en onreine dieren was al voor deze gebeurtenis vastgelegd. Zou het, met dat in gedachten, waarschijnlijk zijn dat Noach vanaf dit punt opeens alle dieren ging eten; Hij zou alleen dat eten wat rein en aanvaardbaar was voor de Schepper. Wil je meer over dat onderwerp weten, bekijk dan onze studie "Noach: Kon hij alles eten?"

## Leviticus 11

Dat brengt ons bij Leviticus 11 -opgeschreven na de uittocht- waarin Jahweh zijn volk bevrijdde, waarna hij hen instrueerde hoe ze heilig, apart gezet, konden leven, op de manier die Hij van hen vraagt. In Leviticus 11 wordt omschreven welke dieren al dan niet gelden als voedsel; Jahweh geeft Israel de definitie wat rein en onrein is (denk eraan dat ze vele generaties lang in Egypte hadden geleefd en een aantal Egyptische gewoontes hadden overgenomen, dus ze moesten worden herinnerd aan het leven op de manier van Jah).

Leviticus 11 begint met een opsomming van de voorwaarden voor de dieren die als rein worden gezien en geschikt zijn voor consumptie. Reine dieren voldoen aan de volgende criteria: Ze moeten gespleten hoeven hebben én herkauwen. Dat is alles, dat zijn de voorwaarden. Dit is geen "en/ of" situatie, maar hier zijn beide voorwaarden noodzakelijk. Deze instructie wordt in vers 3-8 uitgewerkt.

Voorbeelden van deze dieren zijn:

- Koeien
- Schapen
- Geiten
- Hert
- Gazelle

## Waterdieren

Daarna wordt ons verteld welke soorten waterdieren we kunnen eten. "Alles met vinnen en schubben dat leeft in rivieren en oceanen". Ook hier geldt dat beide voorwaarden tegelijkertijd van toepassing zijn; zeedieren met alleen vinnen of alleen schubben doorstaan de test van vers 9-12 niet.

Voorbeelden van reine waterdieren zijn:

- Brasem
- Zalm
- Tonijn
- Karper



## Vogels

Het volgende onderwerp zijn de vogels, of gevleugelde schepselen, maar deze keer wordt ons verteld wat we niet mogen eten, wat onrein is.

De lijst van vogels die we niet mogen eten staat in vers 13-19 en bevat onder andere:

- Allerlei soorten valken
- Ooievaars
- Gieren
- Struisvogels



Tenslotte worden de insecten behandeld. In de verzen 20-23 wordt verteld welke rein zijn en welke onrein (verfoeilijk). Daarover wordt het volgende vermeld: Van de gevleugelde insecten met 4 poten kunnen we alleen die dieren eten, die springpoten hebben.



- Elke soort veldsprinkhaan
- Elke soort sabelsprinkhaan
- Elke soort krekkel
- Elke soort doornsprinkhaan

Dat zijn de voorwaarden voor de insecten die rein zijn, en die we mogen eten, duidelijk toch?

## Voedsel in de Bijbel

Als iets als voedsel geldt, als iets dat we kunnen eten, dan moet aan alle voorwaarden worden voldaan afhankelijk van de categorie landdieren, vogels, zeedieren of insecten. Het is belangrijk om dat te onthouden: **Elk schepsel dat niet rein is, wordt NIET als voedsel gezien.**

Alleen die dieren die aan de specifieke voorwaarden van rein voldoen, gelden als voedsel. De definitie van wat al dan voedsel is, verandert niet.

Elke keer als er in de Bijbel wordt gesproken over voedsel, dan moet het aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Hieronder hebben we een tabel opgenomen met een opsomming van de voorwaarden op grond waarvan iets voedsel is.

TABLE 1-VOORWAARDEN VOOR VOEDSEL

SOORT ETEN	VEREISTEN	VERWIJZING NAAR DE BIJBEL
Planten	Zaaddragende planten, vrucht dragen bomen	Genesis 1:29
Landdieren	Gespleten hoeven en herkauwen	Leviticus 11:3-8
Zeedieren	Vinnen en schubben	Leviticus 11:9-12
Vogels	Geen enkele soort valk, ooievaar, gier of struisvogel	Leviticus 11:13-19
Insecten	Gevleugelde insecten met 4 poten en springpoten (veld-, sabel- en doornsprinkhanen, krekels)	Leviticus 11:20-23

Het komt op het volgende neer. "Alles wat voedsel is, mogen we eten, maar niet alles is voedsel!" JHWH geeft de definitie van wat voedsel is voor ons. Elke keer als er in de Bijbel wordt gesproken over iets dat wordt gegeten, dan past dat binnen de definitie van voedsel. Als iets niet als voedsel geldt, zoals varken, dan wordt er van uitgegaan dat dat niet werd gegeten, in welke tijd en omstandigheden dan ook. Daarmee komen we bij het volgende deel, waar we de vraag stellen, "Zijn alle dingen nu rein en geschikt als voedsel?"

*Opmerking over levensmiddelen die worden verkregen uit onreine dingen:*

Onze Schepper heeft zijn schepping zo gemaakt dat organische materialen afbreekbaar zijn en kunnen worden hergebruikt. Een voorbeeld daarvan... een varken gaat dood...het lichaam van het varken vergaat... daarop groeien planten die het afvalmateriaal van het varken opnemen... wij eten die plant.

Ook kunnen organische materialen op kunstmatige wijze worden afgebroken.

Als wij een varken ontleden en daaruit het mineraal ijzer verkrijgen, dan is dat mineraal op moleculair niveau niet anders dan als het uit een koe was verkregen. Zo zijn er ook andere producten die afkomstig zijn van een varken, maar zodanig kunnen worden afgebroken dat niet meer te achterhalen is dat het van een varken afkomstig is. Als de gezuiverde gifstoffen zijn verwijderd, voor wat voor doel dan ook, is het niet langer een insect, bever, of varken.

Gelatine is varkensbot in poedervorm en chemisch nog steeds verbonden met het varken en te onderscheiden van rundergelatine. Wij eten geen gelatine van varkens.

De meeste andere producten zijn zodanig bewerkt, dat niet meer te achterhalen is waar het vandaan komt.

Een ander voorbeeld, transglutaminase (vleeslijm) is een enzym dat in exact dezelfde vorm in mensen wordt gevonden. Het maakt niet uit waar dat enzym vandaan komt, chemisch gezien is het precies identiek. Maar, als je een neurologische ziekte hebt, is het goed om het te vermijden.

Iedereen moet voor zichzelf beslissen wat hij al dan niet eet. Er zijn ook mensen die het geen probleem vinden om varkensgelatine te eten. Wij gaan daarover geen discussie aan, omdat ze gelijk zouden kunnen hebben.

## WACHT... ALLE DINGEN ZIJN NU TOCH REIN?

Als iemand voor de eerste keer hoort dat er nog sprake is van "rein voedsel", dan komt hij, of iemand die dichtbij hem staat, al gauw aanzetten met de opmerking dat Jezus (zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea) alle voedsel rein heeft verklaard en dat we ons niet langer hoeven te houden aan de voedselwetten. Allereerst wil ik je even herinneren aan wat gedefinieerd werd als "rein" voedsel. Rein voedsel is voedsel dat voldoet aan de vereisten van rein en onrein zoals omschreven in Leviticus 11:3-23, wat we al hebben behandeld. We willen hier alleen opmerken dat alle voedsel rein is. Als het vanuit de bijbel niet wordt gedefinieerd als voedsel, dan geldt het niet als voedsel voor ons. Daarmee worden verscheidene argumenten, die worden aangehaald om te beweren dat Jesjoea alle voedsel rein heeft verklaard, van tafel geveegd. We gaan drie Bijbelgedeelten behandelen die vaak worden aangehaald om aan te tonen dat alle dingen nu geschikt zijn als voedsel: Marcus 7, Handelingen 10 en Romeinen 14.

### Marcus 7



Marcus 7:19 wordt vaak geciteerd om aan te tonen dat Jesjoea al het voedsel rein heeft gemaakt. Zoals we net al noemden, is alle voedsel rein, maar niet alles is voedsel. De context van de gebeurtenissen in Marcus 7 laat zien dat het gaat om een door mensen bedacht ritueel van handen wassen en het opzeggen van bepaalde gebeden, voordat je gaat eten. De vraag heeft niets te maken met het eten van dingen die door de Joodse Farizeeën al niet eens als voedsel werden beschouwd. De Farizeeën waren er, op grond van hun traditie, van overtuigd, dat als iemand zijn handen niet op de voorgeschreven manier had gewassen, het voedsel dat hij aanraakte onrein werd, zelfs als dat voedsel op grond van de bijbel rein was. Ze hadden het niet over het eten van iets dat op grond van de Torah onrein was,

ze hadden het erover hoe door hun daden iets dat volgens God rein is en geschikt als voedsel onrein kon worden. Daarom zegt Jesjoea dat niet datgene wat je in je mond stopt de mens onrein maakt; met andere woorden, "Als je je handen niet wast, wordt iets dat door God rein wordt genoemd, niet opeens onrein." Er zijn mensen die bij deze uitleg zeggen dat er in de Bijbel heel eenvoudig staat "daarmee verklaarde hij alle voedsel rein";

Wij zijn het ermee eens dat alle voedsel rein is.

Vanuit historisch oogpunt is de menselijke definitie van voedsel echter veel breder dan de definitie die JHWH geeft. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die onder andere konijn, varken en oesters eten, en dat als voedsel beschouwen. Maar, staat de menselijke cultuur boven het gebod van de Schepper? JHWH geeft ons een definitie van voedsel; dat wat Hij als voedsel definieert, alleen dat moeten wij eten. Als we ons daar niet aan houden, dan zijn we onze eigen god en stellen we onze eisen, verlangens en regels boven die van JHWH. Als Jesjoea zegt dat alle voedsel rein is, dan is dat op grond van de "Bijbelse" uitleg van wat voedsel is, en gaat het niet over wat de maatschappij geschikt vindt om te eten. Vanuit de context kunnen we zien dat Jesjoea hier een diepere waarheid laat zien; er is niets dat wij kunnen doen om het Woord van God te veranderen.

Jahweh heeft verklaard wat rein is om te eten; Niets wat de mens doet kan daar verandering in brengen. Of onze handen nu schoon zijn of vies, voedsel is voedsel.

Wij zeggen: "Als Jesjoea zegt" omdat de tekst Marcus 7:19 niet in de oudere manuscripten staat; er staat een voetnoot bij in de Bijbel om dat aan te geven. Het is heel goed mogelijk en waarschijnlijk dat die woorden door de vertalers zijn toegevoegd; zij trokken hun eigen conclusies over wat Jesjoea hier onderwees. We gaan hier uitgebreider op in, in onze studies "[Kunnen we alles eten: 1 Timotheus 4](#)" en "[Zijn alle dingen rein? Marcus 7](#)"

## Handelingen 10

Handelingen 10 wordt ook vaak gebruikt om te beweren dat alle dieren nu rein zijn en geschikt als voedsel. We hebben hier een volledige studie aan gewijd, "[Handelingen 10: Het visioen van Petrus](#)", dus we gaan er hier niet uitgebreid op in. Het is voldoende om op te merken dat het visioen dat Petrus kreeg in Handelingen 10 er niet over gaat dat God alle dieren rein maakte zodat ze konden worden gegeten; het gaat erom dat de Joden de Heidenen niet buiten mochten sluiten, omdat ze ook toegevoegd (geent) konden worden. Aansluitend op Marcus 7 en Handelingen 10, wordt ook 1 Timotheus 4 aangehaald om te laten zien dat alle dieren nu als voedsel kunnen worden gegeten. Nogmaals, we hebben daar een volledige studie aan gewijd, "[Kunnen we alles eten: 1 Timotheus 4](#)".



De conclusie uit die studie is deze: er waren valse leraren die de mensen vertelden dat ze zich moesten onthouden van de dingen die door God als voedsel waren gegeven in Leviticus 11. Paulus zegt niet dat we dingen die niet als voedsel gelden gewoon moeten eten; dat zou hetzelfde zijn als dat hij zou beweren dat het prima is om plastic te eten. We moeten eten wat God daarvoor heeft gemaakt, omdat het goed is; je hoeft je niet te onthouden van dingen die God voedsel noemt. Begin je het te begrijpen? Zie je hoe de kennis van wat al dan niet als geschikt voedsel is gedefinieerd een wereld van verschil maakt voor de uitleg van dergelijke teksten ten aanzien van eten? Als we alleen eten wat volgens God voedsel is, dan gelden de andere dingen niet als voedsel.

## Romeinen 14

Het laatste bijbelgedeelte dat vaak wordt aangehaald in relatie tot de discussie over rein en onrein voedsel is Romeinen 14:2-4 en 14-23. In het deel van de Paulinische Paradox Serie dat is gewijd aan het boek [Romeinen](#) gaan we daar uitgebreid op in.

Om het simpel te stellen, in vers 2 en 3 van hoofdstuk 14 gaat het over mensen die alleen vegetarisch eten omdat ze bang waren dat het vlees uit de vleeshal aan afgoden was geofferd. Vers 14 wordt vaak gebruikt als onderbouwing voor het onderwijs dat alle dieren nu rein zijn en geschikt als voedsel.

Als we de context echter onderzoeken, dan ontdekken we dat Paulus het in vers 15 heeft over dingen die op basis van Gods Woord, in Leviticus 11, al als voedsel zijn gedefinieerd. Het woord dat hier wordt gebruikt voor "voedsel" is "broma."

Strong's:

G1033 broma, bro'-mah

van de stam van G977;

Voedsel (letterlijk of figuurlijk), in het bijzonder (ceremonieel) producten die op basis van de Joodse Wet zijn toegestaan dan wel verboden.

Onreine dieren zijn nooit voedsel ("broma") geweest, ongeacht wat ongelovigen, buiten Gods Woord om, als voedsel zien. Vanwege het onderwijs van Jesjoea in Marcus 7 is Paulus overtuigd van wat hij in vers 14 zegt.

## ROMEINEN 14:14

**Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus (Jesjoea) dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein.**

In deze context verwijst het woord "niets" naar "broma."

"Broma" slaat per definitie op reine dieren zoals gedefinieerd in Leviticus 11.

Dit heeft niets te maken met andere dieren die onrein waren en nu opeens rein zouden zijn.

Paulus past hier principes uit het onderwijs van Jesjoea uit Marcus 7 toe, in relatie tot reine dieren (broma) die worden geofferd in heidense tempels en in de vleeshal worden verkocht. Hij zegt dat dat vlees nog steeds rein is en nog steeds als voedsel wordt beschouwd.

Dus, in tegenstelling tot de mensen die alleen vegetarisch aten in vers 2 onderwijst Paulus in vers 14 dat we alles kunnen eten dat op grond van Leviticus 11 wordt beschouwd als rein (broma).

Het is nu hopelijk duidelijk waarom het belangrijk is of iets al dan niet als rein of onrein voedsel wordt beschouwd. Omdat niet elk dier (zoals varken) als rein wordt beschouwd, moeten alleen die dieren die door de Schepper rein zijn verklaard, worden gegeten. Dat brengt ons bij het volgende onderwerp, wat is "koosjer" en wat heeft dat te maken met de voedselwetten van Jahweh?

## KOOSJER ETEN EN KOOSJERE SLACHT



Veel mensen hebben wel eens gehoord van de term "koosjer" en weten dat het te maken heeft met het Joodse geloof. Vaak wordt er gedacht dat als iets 'koosjer' wordt genoemd, het op basis van de bijbel 'rein' is, en daar zijn we het mee eens. Maar, niet alles wat op grond van de bijbel 'rein' is, is 'koosjer'. Hoe is dat mogelijk vraag je je misschien af. Voordat iets het stempel 'koosjer' mag krijgen, moet het aan een aantal stricte, door mensen bedachte, regels voldoen. Over de specifieke regels rondom koosjer voedsel kan je op deze website lezen:

<http://www.nik.nl/2010/06/kosjer-kosher-certificering/>.

Een aantal voorbeelden:

"Melkproducten mogen geen niet-koosjere toevoegingen bevatten, en ze mogen geen vleesproducten of daarvan afgeleid bevatten (bijv. veel kaassoorten worden bereid met dierlijke vetten)." of

"Na een maaltijd moet iemand een, drie of zes uur – afhankelijk van iemands overtuiging- wachten, voordat er melkproducten kunnen worden geconsumeerd."



Het is duidelijk dat deze richtlijnen niet uit de Bijbel komen. Het tweede voorbeeld heeft te maken met een vers uit Exodus 23:19 waar staat dat een bokje niet mag worden gekookt in de melk van zijn moeder. We hebben een studie gemaakt waarin dat verder wordt uitgelegd: "[Verbiedt Gods Wet cheeseburgers?](#)".

Dus, om het predicaat koosjer te verdienen, moeten producten voldoen aan extra regels die zijn toegevoegd aan de vereisten die we in de Bijbel vinden. Daarom is koosjer voedsel bijbels rein, maar is niet al het voedsel dat bijbels rein is koosjer. Bij de richtlijnen voor koosjer wordt ook aangegeven hoe er moet worden geslacht. Als deze voorgeschreven methode niet wordt gevolgd, wordt het vlees niet koosjer genoemd. In de Bijbel staan echter geen vereisten hoe een dier precies moet worden geslacht. We gaan hier kort op in, in onze studie "[Koosjere Slacht](#)". uit de serie Bruggen van Berea. Doordat deze serie bestaat uit korte studies, staan ze allemaal op dezelfde pagina van onze website. We gaan nu verder met een ander onderwerp dat verband heeft met het slachten van dieren, het eten van vlees dat is geofferd aan afgoden.

## VLEES DAT IS GEOFFERD AAN AFGODEN

In 1 Corinthiers 10 staat een tekst waardoor mensen opnieuw denken dat Paulus zegt dat het prima is om alles te eten, dat alle dingen nu rein zijn. We gaan daar dieper op in, in onze studie "[Zijn alle dingen nu rein?](#)" omdat dit specifieke gedeelte meer te maken heeft met vlees dat aan afgoden wordt geofferd dan over het op Bijbelse gronden al dan niet rein of onrein zijn. We hebben ook een volledige studie gewijd aan dit gedeelte en onderwerp, namelijk "[Vlees dat is geofferd aan afgoden](#)" en we raden u aan om deze studie te bekijken als u hier dieper op in wilt gaan. De conclusie is heel eenvoudig.

"Het eten van vlees dat aan afgoden is geofferd is geen zonde, het is niet in strijd met Torah, het is niet in strijd met Gods wetten.

Maar nog belangrijker is dit... Niet iedereen begrijpt dat, en daar moeten we gevoelig in zijn. Dergelijk vlees kan anderen beledigen, en we moeten ervoor waken om anderen te kwetsen.

Het aanbidden van afgoden, is in strijd met Torah. Een persoon kan vlees eten dat aan afgoden is geofferd, waarbij anderen wel die afgoden aanbadend, maar daarbij is die persoon geen deelnemer aan de aanbidding van die valse goden. Dat is het bijbelse onderscheid." ...

"In een ander gedeelte heeft Paulus het erover wat je moet doen met vlees, dat niet in de tempels door de heidenen is gegeten, maar in de vleeshal wordt verkocht. Kunnen we dat eten? Is dat verkeerd? Volgens de uitleg van Paulus niet. Paulus ziet in de Torah geen belemmering voor het eten van vlees dat aan afgoden is geofferd, zolang je zelf geen deel hebt aan de aanbidding van die afgoden in de tempel. Hij waarschuwt ons alleen om gevoelig te zijn zodat we anderen niet kwetsen of in verwarring brengen zodat ze zouden denken dat het deelnemen aan de aanbidding van afgoden geen probleem is."

Paulus wordt heel vaak verkeerd begrepen. Als je de juiste context en wat hij wil zeggen echt wil begrijpen, is daarvoor studie nodig. In verband met dit onderwerp is het ook goed om na te denken over Halal vlees dat je in veel supermarkten kunt kopen. Het feit dat bepaald vlees een Halal-certificaat heeft is vergelijkbaar met het Joodse koosjer-certificaat, alleen is dit vlees gezegend door aanhangers van de Islam.



Daarom wordt het door sommige mensen gezien als “vlees dat aan afgoden is geofferd” en zouden we ons er daarom verre van moeten houden, net als in de situatie in 1 Corinthiers 10. Maar, op basis van de dingen die we hierboven hebben genoemd en wat we in onze studie over dit onderwerp verder hebben uitgewerkt, zien wij geen problemen als je vlees met een Halal-keurmerk in je lokale supermarkt koopt en daarna zou opeten. Nogmaals, als je daar meer over wilt weten, bekijk dan onze studie, “[Vlees dat is geofferd aan afgoden](#)”.

## CONCLUSIE

Ten aanzien van het bestuderen, begrijpen en toepassen van het volledige Woord van God in onze levens, moeten we ons realiseren dat niet alles is zoals het lijkt. Vaak is het nodig dat we onder gebed uitgebreid studeren op onderwerpen die op een bepaalde manier worden uitgelegd door een voorganger, rabbi of andere ‘kundige’ vriend met veel bijbelkennis. We moeten voor onszelf zoeken naar Zijn waarheid, en niemand zomaar op zijn woord geloven, ook ons niet van 119 Ministries.

Als het aankomt op het bestuderen van de Bijbel, dan is de letterlijke en culturele context bepalend; als we daar onvoldoende van op de hoogte zijn, dan kan het Woord van God heel makkelijk verkeerd begrepen worden, waardoor we toevoegen aan of wegnemen van de wetten die onze Schepper ons heeft gegeven om naar te leven als apart gezette (heilige) mensen.

De voedselwetten uit Leviticus 11 zijn niet moeilijk; ze zijn niet ingewikkeld. Ze zijn duidelijk uitgewerkt; de mens heeft bepaalde dingen ingewikkeld gemaakt en schijnbare tegenstrijdigheden gecreeerd. Het Woord van God is eeuwig, het is onveranderlijk en is dat vanaf het begin geweest. Alle instructies van Jah zijn er voor onze bestwil, zodat wij een leven kunnen leiden dat anders is dan dat van de rest van de wereld. We zijn tenslotte geroepen om apartgezet te zijn van de volken; er moet een verschil zijn tussen ons -die zich beroepen op de autoriteit van Jahweh- en degenen die dat niet doen. Ervoor kiezen om alleen dat te eten wat door onze Schepper rein voedsel wordt genoemd dat geschikt is voor onze consumptie, is een van manieren waarop wij kunnen laten zien dat we van onze Schepper houden.

We hopen dat dit ebook voor jou tot zegen is geweest en helderheid heeft verschaft ten aanzien van Zijn voedselwetten.

Mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan gerust een email: [info@119ministries.nl](mailto:info@119ministries.nl).

## APPENDIX

### Leuke Websites en Filmpjes voor Kinderen

“Shemini: The Kosher Animal Song” by Dan Saks

“The Kosher Animal Rap” by Ari Lesser

“Don’t Eat It” by Dave and Jess Ray

### Verwante 119 Ministries Studies

“Noach: Kon hij alles eten?”

“Kunnen wij alles eten: 1 Timotheus 4”

“Handelingen 10: Het visioen van Petrus”

“De Paulinische Paradox Serie Deel 5a: Romeinen”

“Verbiedt Gods Wet cheeseburgers?”

“Bruggen van Berea: Koosjere Slacht”

“Vlees dat is geofferd aan afgoden”