

119

MINISTRIES

“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text, slides, media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places, this may cause the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be grammatical errors that are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to complement the written teaching you see below.”

Punten bij de Parasja: Sjemot – Opstaan voor het leven

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte overdenkingen bij het wekelijkse Torah gedeelte.

De Parasja van deze week heet Sjemot. Dat is Hebreeuws voor ‘namen’. De Parasja loopt van Exodus 1:1 tot Exodus 6:1.

In deze Parasja lezen we het verhaal van de slavernij van het volk Israël in Egypte (Exodus 1).

Daarna maken we kennis met Mozes, die van de dood werd gered toen hij nog maar een kind was. Daarna werd hij door de dochter van Farao geadopteerd. Als Mozes volwassen is geworden, vlucht hij naar Midian nadat hij een Egyptenaar heeft gedood die een Hebreeuwse slaaf sloeg (Exodus 2).

Na vele jaren in het land Midian te hebben gewoond, verschijnt God aan Mozes in de vorm van een brandende braamstruik en krijgt hij de opdracht om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte (Exodus 3).

Dus keert Mozes terug naar Egypte. Daarna gaat hij samen met zijn broer Aaron naar de Farao. Ze vragen hem om de Hebreeërs te laten gaan. Farao weigert echter en verzwaart de druk op de Hebreeuwse slaven door onredelijk zwaar werk van ze te vragen en ze te laten slaan als ze niet aan zijn opdracht voldoen (Exodus 4-5).

De Parasja sluit af met de verzekering van God aan Mozes dat Israël zal worden bevrijd uit Egypte (Exodus 6:1).

We kunnen veel zeggen over dit Torahgedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over moed en in opstand komen tegen onrechtvaardigheid.

Exodus 1:15-17

Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua, hij zei: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is,

hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven.

Deze twee vrouwen, die maar even worden genoemd in de Bijbel, zijn een voorbeeld van een heel belangrijk kenmerk dat God van Zijn volk vraagt: moed. Sifra en Pua worden in de Bijbel vermeld en worden altijd herinnerd als de twee vroedvrouwen die ontelbare levens hebben gered door niet te gehoorzamen aan een kwade opdracht die door de Farao van Egypte was uitgevaardigd.

Omdat deze twee dappere vrouwen hun levens hebben gewaagd om onschuldige Hebreeuwse baby's te redden, zegende God hen:

Exodus 1:20-21

Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen nakomelingen schonk

Waarom luisterden deze vrouwen niet naar Farao, en zetten ze hun eigen levens op het spel? Nou, heel simpel: 'de vroedvrouwen hadden ontzag voor God.' Hun vrees voor JHWH gaf hen de kracht om op te komen voor het leven en op te staan tegen ongerechtigheid. Tegenover een kwade overheid die onverschillig en zelfs vijandig stond tegenover het leven van deze kinderen, wisten Sifra en Pua dat het verkeerd en kwaad was om deze baby's te doden.

Vandaag de dag hebben we met soortgelijke omstandigheden te maken. Dezelfde satanische, moorddadige geest die destijds aanwezig was in de overheid van Egypte, is nog steeds aan het werk. Hij blijft levens van onschuldige kinderen eisen. In plaats van verdrinking in de Nijl, worden deze baby's vandaag de dag vermoord in de baarmoeder van hun moeder.

Er zijn veel creatieve eufemismen bedacht om de werkelijkheid van abortus te verdoezelen – zoals 'de gezondheid van een vrouw' en 'baas in eigen buik'—Maar het is een feit dat abortus moord is. Politici, filmsterren en onze seculiere cultuur vertellen ons dat we de andere kant op moeten kijken en het gaat maar door. Maar als we echt JHWH vrezen, dan moeten we opstaan tegen deze ongerechtigheid:

Spreuken 31:8-9

Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen. Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid, en verschaft recht aan de ellendige en de arme.

Als jij zegt dat je JHWH vreest, dan kun je dit niet negeren. God verwacht van jou dat je de moed hebt om op te staan tegen de macht van het moorddadige kwaad. Net als Sifra en Pua opstonden tegen het moorddadige kwaad van hun tijd. Jij moet de waarheid spreken en de duisternis onthullen. Je krijgt dan te maken met kritiek en wordt misschien 'zeurpiet' genoemd door de seculiere cultuur. Maar geef je niet over. Je redt misschien wel het leven van een kostbaar persoon.

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!

We pray you have been blessed by this teaching. Remember, continue to test everything. Shalom! For more on this and other teachings, please visit us at www.testeverything.net

Shalom, and may Yahweh bless you in walking in the whole Word of God.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#