



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Verstrikt

Lucas 8:5-8

⁵ Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. ⁶ En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. ⁷ En een ander deel viel te midden van de doorns, en de doorns, die mee opgroeiden, verstikten het. ⁸ En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

We zien vier plaatsen waar het zaad gezaaid wordt.

- 1.) Langs de weg
- 2.) Op de rotsbodem
- 3.) Tussen de doorns
- 4.) En de goede aarde

Het gaat in deze studie met name om het zaad dat werd gezaaid tussen de doorns.

Voordat we er dieper op ingaan, moeten we ons realiseren dat deze gelijkenis afsluit met:

“Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

Deze zin lijkt veel op de woorden die Jesjoea spreekt tegen de 7 gemeenten. Zoek het maar eens op...

Openbaring 2:7

⁷ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt:

We worden dus opgeroepen om aandachtig te luisteren naar wat de Geest ons vandaag de dag zegt door Zijn Woord.

Laten we meteen ter zake komen en kijken naar de uitleg die Jesjoea gaf ten aanzien van het zaad dat tussen de doorns terecht kwam..

Lucas 8:14

Wat tussen de doorns viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid.

Dat zijn dus degenen die het gehoord hebben... En wat betekent dat?

Het Griekse woord voor "horen" (akousantes) betekent: "horen, opletten, gehoorzamen"

Dus ze horen en begrijpen het Woord van God, en gaan zelfs op weg om gehoorzaamheid aan het Woord van God te leren, maar het onkruid van het leven komt omhoog en verstikt het....

Het is belangrijk om je te realiseren dat dit een proces is. Ook onkruid heeft tijd nodig om te groeien, al kan dat heel snel gaan.

Maar wat wordt er bedoeld met het onkruid van het leven? Zorgen, rijkdom en genoegens.

Dus hoe zit het met u? Streeft u naar gehoorzaamheid aan Gods Woord? En zo ja, hoe gaat u om met zorgen, rijkdom, en genoegens?

Dit is echt een heel belangrijk thema. Schuif het alstublieft niet aan de kant als iets onbelangrijks. 1/4 van de zaadjes die gezaaid werden, worden als waardeloos beschouwd als gevolg van deze drie dingen....

Deze drie dingen zijn vaak op een natuurlijke manier met elkaar verbonden. Toch kunnen ze ook op zich staan. Ik geef een voorbeeld: Je hoeft niet rijk te zijn om gierig te zijn, en je kunt pleziertjes najagen terwijl je niet veel te besteden hebt. En er is niemand die niet af en toe door zorgen in beslag wordt genomen

Dus, laten we het onder ogen zien; Denk eraan om eerlijk zijn! U kunt uw naasten voor de gek houden, maar dat lukt niet bij de Vader.

Worstelt u met zorgen? Ook al is het maar een beetje? Wilt u alles onder controle hebben? Vertrouwt u in alle omstandigheden op God? Controle is een vorm van gierigheid....

Denk daar maar een moment over na.

En hoe zit het met rijkdom? Je hoeft geen geld te hebben om door geld in beslag te worden genomen. En rijkdom gaat niet perse over het bezit van geld, het kan ook gaan over spullen die je bezit.

Wellicht vergelijk je jouw bezittingen voortdurend met die van je burens, of doe je je best om anderen altijd een stapje vóór te zijn en te blijven.

Wil je, zodra iemand anders iets heeft, dat dan OOK hebben? Of zelfs iets dat beter is....?

Heeft u het gevoel dat u, om wat voor reden dan ook, een bepaald iets meer "verdient" dan iemand anders? Veel mensen zeggen dat ze geen spullen nodig hebben om gelukkig te zijn, maar dat blijkt niet uit hun daden en houding. Is het hebben van de beste dingen een drijfveer voor u? Geeft dat u een goed

gevoel? Het zijn maar spullen.....toch?

Hoe zit het met de genoegens van het leven? Iedereen heeft andere genoegens om na te jagen. Voedsel, gewoontes, hobby's, verslavingen, noem maar op.

Welke streeft u na? Kunt u uw drang naar deze genoegens beheersen? Of controleren ze u? Denk daar maar eens even over na. Beheerst u deze genoegens, of beheersen ze u? Valt u voor iedere verleiding, of bent u bestand tegen de druk? Genoegens zijn slechts tijdelijk en gericht op het moment...

Maar als je er over nadenkt zijn de andere twee (geld en zorgen) eigenlijk ook tijdelijk.

Mattheus 6:27

Wie van jullie kan met zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven?

Datgene waar u zich vandaag druk over maakt zal uiteindelijk voorbijgaan, en er zullen nieuwe zorgen op uw pad komen. En op het moment dat u het nieuwste van het nieuwste in uw bezit heeft, zal er wéér iets nieuws op het toneel komen, en daarna wéér iets.

En het feit dat u de Waarheid nastreeft, betekent niet dat u niet met de genoemde zaken in aanraking zult komen en erin verstrikt kunt raken. Deze zaken kunnen ervoor zorgen dat u nooit echt volwassen wordt in uw wandel met de Vader.

Dat brengt de volgende vraag naar voren; wat betekent dat 'volwassen' worden?

Wij vragen u om eerlijk tegen uzelf te zijn ten aanzien van deze studie, en daarbij ook de woorden van Paulus te overwegen;

Romeinen 12:3

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tegen ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

De meesten van ons lezen de Schrift vanuit de overtuiging dat het met ons wel goed zit, of niet?

Lucas 8:14

Wat in de distels valt zijn zij die horen, maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid.

Wij bidden dat we, terwijl we de Vader proberen te volgen, ervoor zullen waken om niet verstrikt te raken in zaken die onze volwassenheid in Hem belemmeren of wellicht zelfs van Hem kunnen afhouden....

Ons gebed is dat u iets aan deze korte studie heeft gehad.

Vergeet niet om alles te onderzoeken!

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)