

119

MINISTRIES

“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text, slides, media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places, this may cause the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be grammatical errors that are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to complement the written teaching you see below.”

Punten bij de Parasja: Va’era – Het verharde hart van Farao

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte overdenkingen bij het wekelijkse Torah gedeelte.

De Parasja van deze week heet Va’era, dat is Hebreeuws voor ‘Ik verscheen’. De Parasja loopt van Exodus 6:2 tot Exodus 9:35.

Deze Parasja begint met de opdracht van JHWH aan Mozes en Aaron om terug te gaan naar Farao en hem te gebieden om het volk van Israël te laten gaan.

De rest van het Torah gedeelte vertelt over de eerste zeven plagen waarmee God Egypte strafte omdat Farao bleef weigeren om de wil van God te gehoorzamen.

We kunnen veel zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over het verharden van het hart van Farao.

Exodus 9:12

[Maar de HEERE \(JHWH\) verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals de HEERE \(JHWH\) tot Mozes gesproken had.](#)

In de Bijbel staat dat God het hart van Farao verhardde. Dat is best verwarrend. God stuurt plagen naar het land omdat Farao blijft weigeren om het volk van Israël te laten vertrekken uit Egypte. Maar bij de meeste keren dat we lezen dat Farao weigert, staat er dat God zijn hart verhardde.

Het is logisch dat veel mensen daarmee worstelen. Ze interpreteren dit als God die Farao manipuleert om Hem ongehoorzaam te zijn. Daarna veroordeelt Hij Farao omdat hij ongehoorzaam is. Dat is toch niet rechtvaardig?

Hoe wij de tekst ook interpreteren, het is niet aan ons om God te oordelen. We moeten beseffen dat alles wat God doet *altijd* goed is en rechtvaardig, zelfs wanneer wij het niet begrijpen vanuit ons beperkte perspectief. Maar misschien kunnen we anders kijken naar God die het hart van Farao verhardt.

Zoals zonnestralen was kunnen laten smelten en tegelijkertijd klei kunnen bakken, kan Gods liefde een hart zacht maken of zich laten verharden. Dat is afhankelijk van de status van het hart van die persoon. Misschien heb je wel eens ruzie met iemand gehad en hoe meer jij probeerde om toenadering te zoeken en het goed te maken, hoe verder de ander zich afsluit? Datzelfde is hier misschien het geval.

Al in het begin, voordat Mozes terugging naar Egypte om Farao te gebieden de Israëlieten te laten gaan, waarschuwde God Mozes al dat Farao niet zou luisteren:

Exodus 3:19 (NBV)

Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen

God waarschuwde al dat Farao het volk niet zou laten gaan, tenzij hij werd gedwongen. Daarom stuurde God plagen om Farao te dwingen om hen te laten gaan. Het is belangrijk om hier te zien dat Farao's hart al in opstand was tegen het gebod van God.

Door heel het verhaal heen zien we andere voorbeelden waaruit blijkt dat Farao de vrije wil had om zijn eigen keuzes te maken. In Exodus 8:15, 19 en 32 wordt bijvoorbeeld genoemd dat het hart van Farao al was verhard en dat Farao zijn eigen hart bovendien verhardde. Het lijkt er dus op dat Farao dit zelf deed, telkens opnieuw.

Als we tot slot aankomen bij Exodus 9:12, dan gaat God tot actie over—Hij is degene die het hart van Farao verhardt. We kunnen dit misschien als volgt uitleggen; God versterkt Farao in zijn beslissing om te doen wat Farao vanaf het begin al van plan was.

Het is belangrijk om te begrijpen dat Farao in dit alles niet een of andere nederige zondaar is. Nergens in het verhaal lezen we dat Farao zich schuldig voelt of genade vraagt en door God wordt afgewezen. Nee, door het hele verhaal heen zien we telkens opnieuw dat Farao degene is die koppig blijft weigeren om zich te onderwerpen aan de wil van God. Dus kan God iets anders doen dan hem overgeven aan zijn eigen zonde?

1 Petrus 5:5

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

God geeft genade aan hen die zichzelf vernederen. Maar hen die trots zijn en de wil van God weerstaan, worden door God tegengewerkt. En een van de manieren waarop hij de trotsaards dwarsboomt is door hen over te geven aan hun eigen zonde. God speelde niet met de 'arme, onschuldige Farao' waarna Hij hem veroordeelde voor iets wat Hij hem zelf had laten doen. Nee, Farao koos ervoor opstandig te zijn – en God liet dat toe.

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!

We pray you have been blessed by this teaching. Remember, continue to test everything. Shalom! For more on this and other teachings, please visit us at www.testeverything.net

Shalom, and may Yahweh bless you in walking in the whole Word of God.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#